

# Vrijheid Als Herinnering

Duiven als diergedicht,  
sierlijke vredesvogel.

Die haar inwoners de ruimte  
en vrijheid geeft, te vliegen.

Haar vleugels uit te slaan naar ergens,  
naar thuis; De Liemers of daarbuiten!

De winter valt, het voorjaar  
doet ontluiken en zomerhitte  
de herfst ontbladert,  
het weer winter wordt,

Wit.

Waar achter dijken water overvalt,  
uit vergezicht verdwijnt,  
maar door vrijheid alles  
en altijd weer samenvalt!

# De Lucht

Liemerse luchten,  
de schittering van het water  
langs uiterwaarden.

Aan je voeten elke dag,  
voel de vrijheid door ruimte en rust,  
dichtbij de stad.

Strijk neer voor het ultiem gevoel en  
schitterend uitzicht dat geen  
elke dag hetzelfde is!