

Liemerse Lucht en Wolken

Kijk omhoog! Ja, daar!

Een strak blauwe lucht, soms een witte streep dat langer wordt
Een vliegtuig ongrijpbaar hoog

De Liemers, zonder wolken, ondenkbaar.

Cirrus kijkt neer, ijskristal koud, onaantastbaar voor Cumulus

De wolken, ze willen wel en soms lukt dat ook,
hoog door trots.

Neem nu Stratus; dik, grijs en uit mist omhoog getild,
als een deken, maar niet daalt op het Liemerse bed.

En Nimbusstratus lacht haar tranen met tuiten,
geeft regen voor een grijze dag.

De boer klaagt "alweer een regendag",
moppert in zichzelf "da's niet goed voor de aardappels op het veld"
De fietser tegen de wind, in regenkleding
trapt de pedalen nog sneller rond.

Een Liemers zonder wolken,
ondenkbaar.